

Nieuw fotoalbum: Vrijdag 3-4-2009

Geschreven door Bjorn Koopmans

zondag, 14 juni 2009 15:38 - Laatst aangepast maandag, 15 februari 2010 00:40

Ik heb me vandaag even kwaad gemaakt (het regende ☹️) en het volgende foto-album van mijn laatste Egyptereis voltooid.

Dus ter uwer vermaeck kunt u vanaf nu 200 nieuwe foto's van Karnak bekijken. Ik heb geprobeerd vooral plekken te bezoeken (en dus te fotograferen) waar slechts weinig mensen komen, zoals de contratempels, de Osiriskapellen, de Ptahtempel (die nu gesloten is) en, heel bijzonder, het Montoedistrict!

Het nieuwe foto-album kunt u vinden in de rubriek 'Foto-albums' of door [hier te klikken](#) .

Veel plezier!