

Nieuw fotoalbum: Donderdag 2-4-2009

Geschreven door Bjorn Koopmans

zaterdag, 13 juni 2009 01:03 - Laatst aangepast maandag, 15 februari 2010 00:43

Er is een fotoalbum bijgekomen ('Donderdag 2-4' in de Egyptereis voorjaar 2009) met slechts 15 foto's. Het volgende album, met een slordige 200 foto's is grotendeels klaar, maar niet op tijd voor de laatste nieuwsbrief. Nog even geduld dus. Ook het volgende album, met 346 foto's, vordert gestaag.

Het nieuwe album kunt u vinden in de rubriek 'Foto-albums' of door [hier te klikken](#) .